

VISIE: NIEUWKOMERS EN VRIJE TIJD

De kracht van het jeugdwerk

Tumult gelooft in de kracht van het jeugdwerk. Jeugdwerk is een plaats waar ieder kind en iedere jongere onbezorgd jong mag zijn, plezier maakt, een netwerk uitbouwt, op zijn gezicht mag gaan en weer leert recht te komen. Je leert er bovendien verantwoordelijkheid nemen, zorg dragen voor elkaar, opkomen voor je mening en nog zo veel meer. Net met die kracht van het jeugdwerk helpen we jongeren met een vluchtverhaal een **plaats te vinden in onze samenleving**.

Want een kind of jongere met een vluchtverhaal is en blijft in eerste plaats een kind. Elk kind heeft het recht om zijn of haar vrije tijd op een zinvolle en leuke manier door te brengen. Door jeugdwerk aan te bieden, geven we ook aan kinderen met een vluchtverhaal een middel om dat te doen. Deze jongeren hebben immers **evenveel talent en goesting** om in het jeugdwerk aan de slag te gaan, net als elk ander kind of jongere. Ook zij zijn bereid om zich **belangeloos en vrijwillig** in te zetten voor een maatschappij waar ze volwaardig deel van willen uitmaken. Ze geven onze samenleving mee vorm, hoe onzeker hun eigen situatie ook is. Door dat engagement groeien ze, elke dag weer.

Genieten van het jeugdwerk, dat is de kans krijgen **zichzelf te kunnen en mogen zijn**, zonder te moeten denken aan alle zorgen en problemen. De kans krijgen om die rugzak vol ervaringen niet als belemmering, maar als verrijking te gebruiken, hem aan te vullen met nieuwe ervaringen en sommige bestaande ervaringen te vervangen door nieuwe, positieve dingen.

Wij geloven dat een jongere veel meer is dan zijn verleden. Daarom kiezen we resoluut voor de term 'jongeren met een vluchtverhaal' in plaats van 'vluchteling'. Op die manier benadrukken we dat we geloven in **meervoudige identiteit**, dat je vluchtverhaal slechts een deeltje is van wie je bent. Elke persoon is een unieke samenstelling van identiteiten: culturele roots, hobby's, leeftijd, waarden, talenten, ...

Samen met de jongeren focussen we op **het heden**. We vellen geen oordeel over het verhaal van jongeren vóór hun aankomst in België. Voor ons begint hun verhaal in het jeugdwerk, hier en nu, waarbij ze nieuwe kansen en groeimogelijkheden krijgen. Samen gaan we voor een jeugdwerk waar we deze jongeren helpen zich thuis te voelen in een nieuwe, vaak onbekende, samenleving.

De kracht van nieuwkomers

Het jeugdwerk versterkt nieuwkomers, maar het omgekeerde is ook waar! Bij Tumult leren we van elkaar, vertrekken we vanuit wat gemeenschappelijk is, gaan we actief op zoek naar de **verbindingen** met en tussen jongeren. Op die manier maken we elkaar rijker. Zo tonen we dat het wél lukt om met heel veel verschillende nationaliteiten samen te leven. Net door nieuwkomers met diverse culturen en achtergronden bij het jeugdwerk te betrekken, worden we als jeugdwerk zo veel rijker en sterker.

We zijn niet naïef, we beseffen dat deze jongeren vaak **extra noden** hebben, waar je als organisatie op moet inspelen. Deze eigenheid vraagt om een specifieke aanpak: elkaar zien als jongeren, niet als vluchtelingen, drempelverlagend werken en voortdurend samen op zoek gaan naar wat ons verbindt.

We zijn ervan overtuigd dat de **kracht van nieuwkomers** onmisbaar is voor het jeugdwerk. Nieuwkomers bieden nieuwe perspectieven en dagen ons uit om onze werking blijvend te verbeteren. Daarom willen we ook anderen aansporen en versterken in het betrekken van deze jongeren. We delen de expertise van onze kampen en cursussen en stimuleren jeugdorganisaties mee te **investeren in een rijk jeugdwerk waar voor elke jongere een plaats is**, ongeacht zijn afkomst. Met de nodige bereidheid en goesting kan elke jeugdorganisatie profiteren van de kracht van nieuwkomers.

Meer nieuwkomers in jouw werking betrekken?

Volg de vorming "[Jeugdwerk zonder grenzen](#)" of vraag een [traject op maat](#) aan.