

PRINSJESDAG. PRINS EN PRINSES SPELEN.

KLEEDJE / AANBRENG

Een oude koning heeft in z'n stamboom gevonden dat een aantal speelpleinkinderen zijn afstammelingen zijn! Hij is dringend op zoek naar een troonopvolger...

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Verkleedkledij, decormateriaal voor het paleis (gouden doeken, kroonluchter, kussens,...), hapjes, blanco wapenschilden, spiegels, enveloppen, postzegels, walsmuziek,... Je vindt heel veel inspirerende verhalen in het mooie boek "Er was eens een prinses" van Henri Van Daele (uitgegeven bij Davidsfonds/Infodok).

SPEELIMPULSEN

In de watten gelegd: De kersverse prinsen en prinsessen worden naar de sjiekste vertrekken van het paleis gebracht. Ze kleden zich in prachtige gewaden, ze krijgen lekkere hapjes, ze leren praten met een verwuft Frans accent,...

Lijfwachten: Een aantal kinderen wordt opgeleid tot lijfwacht bij de Koninklijke Garde!

Wapenschild: Kopieer een aantal blanco wapenschilden op mooi papier. Zorg voor wat inspirerende voorbeelden. De kinderen zelf hun eigen wapenschild ontwerpen en hun eigen 'lijfspreek' bedenken.

Officieel doen: Handjes schudden, een toespraak houden, wuiven naar de bevolking,... De prinsen en prinsessen oefenen alles keurig voor de spiegel.

Brief aan de Koning: Als echte edellieden schrijven de prinsen en prinsessen een sierlijke brief naar de Koning. Als je de brief écht opstuurt naar het Koninklijk Paleis, Brederodestraat 16, 1000 Brussel dan krijg je zeker een beleefd briefje terug van de Koning.

Wetten maken: Als je later wil Koning of Koningin worden dan moet je wetten kunnen bedenken! De kinderen bedenken welke wetten ze willen veranderen of uitvinden.

De koets staat voor: Misschien kan je een stootkar, een kruiwagen, een bolderkar of een bakfiets ombouwen tot een blinkende koets. Maak een rondje op het speelplein.

Bal Royal: Leer de kinderen (een beetje) walsen. Laat dan het zwierig bal beginnen. Je kan ook het spelletje 'koninginnehapje' spelen: Wanneer de koning 'changez' roept, dan zoekt iedereen vliegensvlug een andere partner. Wie de koningin treft wordt door haar gebeten! Doordat haar lippen vuurrood gestift zijn, wordt dit een litteken om u tegen te zeggen. Je gaat dan ook vliegensvlug op zoek naar de koning als danspartner, want die kan met zijn doekje de lipstick verwijderen.

Het grote boek van vergeten Prinsessen: In dit fantastische boek van Philip Lechermeier en Rébecca Dautremer vind je ontzettend veel inspiratie voor fantasiëspel over unieke en buitenissige prinsessen.

BEGELEIDERSTIPS

Bij elk 'fantasiëspel' kunnen we je dezelfde begeleidertips geven. Als begeleider speel je een zeer belangrijke rol om het fantasiëspel te doen slagen.

- het is onmisbaar dat je je zelf heel sterk inleeft, om zo de inleving van de kinderen te stimuleren. Durf je fantasie helemaal op hol te laten gaan. Je moet er zelf in geloven.
- geef ruimte aan de deelnemers om in het spel in te stappen.
- geef massa's impulsen om hun fantasie te prikkelen.
- geef daarna voldoende ruimte voor de inbreng van de kinderen, probeer hun creativiteit te stimuleren en hen bij het fantasiëspel te betrekken.

Dit maf speeldree is afkomstig van www.speeldree.be