

# HET GEESTFEEST. GRIEZELEN OP HET SPEELPLEIN.

## KLEEDJE / AANBRENG

Enkele animatoren hangen zeer mysterieus rond een lokaal. Ze hebben lange mantels aan en ze verbergen hun gezicht. Enkel wie ze 100% vertrouwen mag meedoen.

## MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek [www.materiaalmagazijn.be](http://www.materiaalmagazijn.be)

Hier komt het horrorpakket uit het MateriaalMagazijn zeer goed van pas! Alsook black light, witte wol, knutselmateriaal, waardevol kosteloos materiaal, schmink, verkleedkledij, brooddeeg zonder zout, behangerslijm, groene verf, zwanworstjes, ketchup, voedingskleurstof, plastic flessen, muziek,...

## SPEELIMPULSEN

**Griezelkot:** Richt je lokaal griezelig in: met witte wol en een blacklight kan je griezelige spinnenwebben maken. Schilder grafzerken en enge figuren op kartonnen flappen. Gooi wat dorre blaren op de vloer. Je kan ook een griezelige geheime gang maken naar je 'feestzaal'. Eind augustus kan je ook al pompoenen vinden.  
**Gezellige gasten:** De deelnemers kunnen zich schminken en verkleden in hun eigen horrorfiguur: heksen, vampiers, trollen, weerwolven, spook, geraamtes, reuzenspinnen... In het 'Griezelhandboek' van Paul Van Loon vind je heel wat inspiratie. Ook in de meeste schminkboeken staan heel wat ideeën. Met brooddeeg (zonder zout!) kan je wonden schminken of griezelige vervormingen maken. Je kan de kinderen ook stimuleren om zelf horrorfiguurtjes uit te vinden zoals het kniertje, de fluks, het snotmonster, de slijmbal,... Met behangerslijm en groene verf kan je slijm maken. Als je dit slijm op je gezicht smeert en laat opdrogen, kan je 'vellen' van je gezicht trekken.

**GeestFeest:** Je kan geestige hapjes maken. Als je zwanworstjes in twee snijdt en aan één uiteinde een stukje wegsnijdt kan je vingertjes eten. Lekker met wat bloed! (lees:ketchup). Je kan ook allerlei drankjes brouwen. Met voedingskleurstof kan je alles een vies kleurtje geven. Doe alles in lege plastic flessen en ontwerp je eigen etiket. Snijd de top en de bodem van een PETfles. De top wordt de voet van je glas. Kleef de bodem op de top met stevige lijm. Zo maak je sierlijke wijnglazen. Zet wat griezelige dansmuziek op en het angstaanjagende feestje kan beginnen.

**Vreemde bezoekers:** Andere speelpleinkinderen worden naar het spookkot gelokt. De horrorfiguren besluiten hen 'ns goed te doen schrikken. (Doe dit alstublieft nooit met kleuters).

**Een verrader?** Eén van de aanwezigen is een spokenjager. Eén voor één maakt hij de horrorfiguren onschadelijk... De horrorfiguren komen dit te weten en proberen de verrader te ontmaskeren...

## BEGELEIDERSTIPS

Bij elk 'fantasiespel' kunnen we je dezelfde begeleiderstips geven. Als begeleider speel je een zeer belangrijke rol om het fantasiespel te doen slagen.

- het is onmisbaar dat je je zelf heel sterk inleeft, om zo de inleving van de kinderen te stimuleren. Durf je fantasie helemaal op hol te laten gaan. Je moet er zelf in geloven.
- geef ruimte aan de deelnemers om in het spel in te stappen.
- geef massa's impulsen om hun fantasie te prikkelen.
- geef daarna voldoende ruimte voor de inbreng van de kinderen, probeer hun creativiteit te stimuleren en hen bij het fantasiespel te betrekken.

Dit maf speelidee is afkomstig van [www.speelidee.be](http://www.speelidee.be)