

Inclusie

In de zomer van 2013 gingen er voor ons speelplein nieuwe deuren open. We besloten om ons speelplein toegankelijker te maken voor alle kindjes, dus ook voor kinderen met een beperking.

Wij vonden dat kinderen met een beperking ook de kans moesten krijgen om een leuke zomer te beleven en te kunnen spelen met hun leeftijdsgenootjes.

Ergens zien we de schrik in jullie ogen. Want kinderen met een beperking wat houdt dat in?

We kunnen jullie alvast geruststellen. Ons speelplein telt nog niet zoveel inclusie kinderen. Zo hadden we in onze eerste zomer J. en C.. Zij beleefden echt een fantastische zomer bij ons en we merkten zelfs niet eens dat ze "anders" waren. Deze zomer kregen we er een paar bij, zoals onze R., M. en M.. En natuurlijk was Joke er ook terug bij!

Ons inclusieproject houdt in dat de kinderen niet in aparte groepen gestoken worden, maar echt meespelen met de andere kinderen. Ze krijgen natuurlijk wel extra begeleiding naargelang hun beperking. Zo hebben we bijvoorbeeld een oogje op, dit is eigenlijk een gewone moni, maar toch houdt hij een extra oogje in het zeil voor zijn kindje, hij geeft extra uitleg waar nodig, geeft het nodige handje waar nodig enz.

Dan is er nog de individuele begeleider. Deze is echt de vertrouwenspersoon van het kind. Ze helpen het kind een weg te banen in ons speelplein, zorgt ervoor dat ze zeker meespeelt met de kinderen, kalmeert waar nodig enz.

Als het even te druk worden, vinden de kinderen rust in de snoezelruimte. Deze zomer stond de snoezelruimte echt in teken van de ruimte. En wees gerust ze had effect!

Het lijkt misschien wat schrikwekkend, maar dat is het zeker niet! Je rolt er gewoon in en je beseft dat kinderen met een beperking, ook maar gewoon kinderen zijn!

Ik was vorig jaar ook een nieuwe moni en heb mijn eerste week inclusie gestaan . Ik weet zelf nog dat ik daar eerst zelf ook wel wat schrik voor had , maar dat was echt nergens voor nodig !

De week begon wel een beetje onwennig maar dat gevoel was snel gepasseerd . Het kindje (R.) had wel wat extra aandacht nodig maar die kon ik hem voldoende geven .

Je gaat me wel niet horen zeggen dat inclusiemoni zijn makkelijk is , het is inderdaad een grote verantwoordelijkheid die op je schouders valt .

Maar alle begin is moeilijk en ik denk dat eenmaal als je het een week gedaan hebt dat je het nog zal willen doen omdat de warmte en appreciatie dat je van zo'n kind en zijn ouders krijgt zeer groot is .het is echt een leuke ervaring en je zal nooit weten hoe het is als je het niet probeert.