

WASSEN

OP

90°





Een citaat van Thomas
op het speelplein:

“Morgen is het opendeurdag op het speelplein. We hebben een voorraad modderballen gemaakt maar ze moeten vandaag op, zodat de papa’s en mama’s ze niet zien. We hebben goed gegooid en als er iemand naar ons gooit maar het is ernaast, dan roepen we ‘mis-poes-appelmoes’. We hebben er ook een paar met hazelnoten in voor als het moet zeer doen. De zachte met een beetje water aan zijn onze olieballen.”



VUIL WORDEN
MOET!

Je ziet Thomas al thuis komen na zo’n dagje spelen... de sporen van het modderballengevecht duidelijk zichtbaar op de kleren. We kennen de mama van Thomas en hij heeft geluk! Zij vindt dat je aan vuile kleren kan zien dat Thomas ‘goe gespeeld’ heeft! Helaas redeneren niet alle ouders zo. Je kent ze wel, de mama’s en papa’s die hun spruit in witte communiekleertjes naar je werking sturen en verwachten dat zoon- of dochterlief hagelwit en kreukvrij terug thuis komt... recht uit een reclamespotje voor een of ander straf wasmiddel. Ze willen vooral dat hun autozetels proper blijven en zien op tegen het wassen-drogen-strijken. En dan moet ie vanavond nog eens een keer in bad!

Soms hoor je ook wel eens de redenering dat je van al dat vuile gedoe alleen maar microben opdoet en er ziek van wordt. Wat die ouders daarbij uit het oog verliezen is dat er echt wel een oorzakelijk verband is tussen hygiëne en de sterke toename van bijvoorbeeld allergieën in onze samenleving. Er zijn onder-tussen heel wat wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd die bewijzen dat ‘te proper’ leven ervoor zorgt dat de mens almaar minder weerstand heeft en bijgevolg almaar minder verdraagt ... hatsjie!



Vuil worden is dus zelfs wetenschappelijk verantwoord!



HET JEUGDWERK SPEELT VUIL SPEL

Een moddergevecht en daarna weer 'proper' worden op een glijbaan met bruine zeep, paintball met verf in de pistooltjes, met je gezicht in een kom water en daarna in een kom met bloem... Er wordt in het jeugdwerk heel wat 'vuil spel' gespeeld. Je ziet ouders geregeld verschrikt kijken wanneer ze hun bengel met de auto komen afhalen. Je hoort hen zo denken: "Hoe zal mijn achterbank er straks uitzien?" Of: "Nu moeten die kleren weeral de was in." En: "Gaan die grasvlekken nog wel uit die broek geraken?" De 'problemen' lijken soms onoverkomelijk, terwijl oplossingen vaak voor de hand liggen. Een voorraadje 'speelkieren' is snel aangelegd: gewoon minder weggooien. De meeste gezinnen hebben tegenwoordig ook wel een wasmachine en hoeven dus geen uren meer aan de slag met een wasbord om alles proper te krijgen. En die vuile achterbank is ook snel opgelost met een badhanddoek of beter nog... met een ritje op de fiets! Je merkt het: als jeugdwerk hebben we niet enkel ons aandeel in de opvoeding van de kinderen - het is soms ook nodig om ouders wat te 'heropvoeden'. En je mag als jeugdwerker gerust een standpunt innemen! "Sorry mevrouw, maar als ze niet vuil mogen worden, kan je misschien beter een andere vrijetijdsbesteding zoeken. Vuil worden hoort nu eenmaal bij spelen!" We moeten ons echt niet dubbel plooiën naar de wensen van de ouders wanneer die onredelijk zijn. Na elke activiteit onder de modder thuishkomen en de zandkorrels uit je oren moeten peuteren, is ook niet echt de bedoeling natuurlijk. Het is een kwestie van een goed evenwicht te vinden.



"Op het speelplein hadden we wel eens zo'n kind, dat zich alle dagen liet ondergraven in de zandbak. De mama kon er gelukkig mee lachen: ze bracht op het einde van de vakantie een zakje zand terug."



GOE GEWERKT

Maar we mogen ook niet alle ouders en volwassenen over dezelfde kam scheren! Gelukkig zijn er ook heel wat mensen met een gezonde kijk op de zaak, wat ervoor zorgt dat er ook heel wat toffe initiatieven worden genomen. We denken daarbij aan scholen en kinderopvangplaatsen met een avontuurlijke buitenruimte, parken en domeinen die 'bespeelbaar' worden aangelegd (en die meer succes hebben dan de klassieke speeltuigen)... maar ook kleinere ingrepen zoals een handwaterpomp naast een zandbak of het bewust weglaten van verfborstels tijdens het schilderen, zorgen ervoor dat kinderen de kans krijgen om zich vuil te maken. Sommige initiatieven gaan hier zeer bewust mee om en vragen expliciet aan de ouders om speelkieren mee te geven, laarzen te voorzien... en in de zomer wordt iedereen met de tuinslang afgespoeld voor hij weer naar binnen gaat. Het vuil worden wordt met andere woorden soms zelfs georganiseerd. Door op voorhand na te denken over 'vuil worden' kan je ook al wat frustraties wegwerken. Het is immers een feit dat je lokalen niet proper blijven wanneer kinderen onder het zand binnenvallen. Je kan bijvoorbeeld een bufferzone voorzien waar iedereen het zand uit z'n schoenen kapt en zijn kleren afklopt, of op plaatsen waar het kan kiezel voorzien in plaats van zand, laarzen aandoen om in de plassen te gaan springen... Helemaal ideaal is het wanneer je bij het ontwerp en de aanleg van je terrein al over dit aspect nadenkt. Je kan er betrokken partijen zoals bijvoorbeeld het onderhoudspersoneel bijhalen, om samen te bekijken hoe mogelijke 'problemen' kunnen worden opgevangen.





En voor ouders? Naast de tips over speetkieren en een handdoek op de achterbank zijn er nog veel meer. Er bestaan wondermiddeltjes om grasvlekken uit broeken te krijgen, en als je de juiste stappen volgt, krijg je zelfs rode verf vlot uit de kieren (het rode pigment zorgt voor de grootste wasproblemen, maar niet wanneer je de kieren zes uur laat inweken, de vlekken er handmatig in lauw water met een sopje grotendeels uitwast en daarna de kieren in de wasmachine stopt). Het is een kwestie van de juiste trucs te kennen, en als jij ze als jeugdwerker kan aanreiken, ben je weer even 'een held voor vijf seconden'. Ken je de trucs niet, dan kan je misschien nog je vel redden met het volgende citaat: "De beste manier om met vlekken om te gaan is... ze graag zien!" Of bel eens naar tante Kaat...



**DE KERN
VAN DE ZAAK**



'Vuil worden' is niet ongezond én je kan er op een goede manier mee omgaan.

Maar er is meer... vuil worden is bovenal plezier! Wéten dat het niet erg is wanneer je vuil thuiskomt, geeft een groter gevoel van vrijheid. Je kan je volledig laten gaan tijdens het spelen en je kan je gewoon op 'je amuseren' concentreren. En laten we eerlijk zijn... dáár dient het jeugdwerk vooral voor!

Dus, gá voor je zaak en bied een antwoord aan de propere samenleving! Awoert aan de serreplantjes, leve de modderqueen! Goe gespeeld!

GOE GESPEELD!



EEN LEUKE LINK

<http://www.buitenspeelbond.nl/main.html>

